

Posten Seniorerna i Jämtlands län

Verksamhetsberättelse för 2019

Den 31 december 2019 var vi 163 medlemmar Vi har haft 4 protokollförda möten. Dessutom har vi träffats för utskick. Vi har lagt ut all information på www.postseniorerna/jamtland.se. Vi har även skickat ut information via mail. Vi är fortfarande glada att få veta vilka som kan tänka sig att ta del av informationen via sin dator/platta/telefon. Kom ihåg att låta oss veta om du **ändrar mailadress** Till dem som av någon anledning inte kan eller vill använda hemsidan kommer vi även i fortsättningen att skicka ut informationen.

20 februari: Årsmöte

Årsmötet som var förlagt till Travrestaurangen inleddes med lunch som föreningen bjöd på. Ordförande Monica Gustavsson hälsade 69 medlemmar välkomna till årsmötet. Parentation hölls för de medlemmar som avlidit under året. Rune Danielsson satt ordförande för mötet.

Styrelsen för år 2019 har bestått av.

Ordförande:	Monica Gustavsson
Kassör:	Märta Bäckström
Sekreterare:	Yvonne Murén
Vice ordförande	Yvonne Nilsson
Styrelseledamot:	Gun Sjödin Lars Erik Laurén
Revisor:	Ann-Marie Lindell Anna Borg
Revisorssuppleant:	Claes Göran Larm
Valberedning:	Inger Helgesson Annette Eriksson

30 mars: Pratlunch

Ett tiotal medlemmar kom och åt lunch tillsammans på Restaurangen Hos Andreas god lunch och trevligt sällskap.

7 juli: Kul tur i Stavre.

Vi åkte i egna bilar till Ångbåtsbryggan i Stavre där vi fick kliva på ångbåten Alma. Kapten körde oss en tur först med ånga och sedan med motor. Under färden berättade han om färdvägen och även en del historier som hänt där. Bland mycket annat, om prästen som de satte ut på en sten eftersom han inte accepterade deras leverne. Prästen kunde dock simma så han tog sig därifrån men blev mördad när han kom iland och sedan dess heter byn där det hände Mordviken.

När vi kom iland serverades en härlig lunchtallrik med diverse godsaker och kaffe med kaka. Vi fortsatte sedan till Sundinsgården där vi delades upp i två grupper och fick en guidad tur i och runt gården. Otroligt intressant.

En trevlig dag.

19-20 Augusti Ulvön och Högakusten.

Vi åkte från Travparkeringen 8.30 till Örtagård Öst i Kälarne där vi blev guidade om deras Företag. De har många järn i elden allt produceras utifrån gården. Vi fick möjlighet att handla av deras goda varor.

Lunchen serverades i trädgården. Det var ”pärstampa” med deras egen gjorda älgkorv och även egen ketchup. Till det serverades deras egen öl. Gott och intressant.

Färden fortsatte mot Hemsö Fästning där vi började med en kopp kaffe och krus.

Två guider delade upp oss i grupper och visade runt i underjorden. Mycket man inte vet konstaterade vi, det blev en promenad på 1,5 km i ett ”litet samhälle” där våra militärer kunde leva och bo ett längre tag om det hade behövts. Tack och lov så är den inte använd i skarpt läge.

Vi avslutade med en god middag på restaurangen där vi även kunde njuta av den vackra utsikten.

När vi kom ner och skulle åka sista färjan stod där en timmerbil med dubbla släp så vi undrade hur det skulle gå. Men vi blev på vinkade och satt med andan i halsen tills vi kom i land. Många kilon till hade nog inte gått.

Vid 20 tiden checkade vi in på hotellet. De flesta var så trötta att vi satte oss nere i foajen och tog något att dricka och hade en trevlig pratstund innan vi ramlade i säng.

Efter en god frukost på hotellet satte vi kurs mot Docksta där vi med båten tog oss till Ulvön. Vi började med en lunchbuffé på hotellet. Vi trodde att vi skulle ha ganska bra med tid där eftersom vi endast bokade en visning av kapellet och museet men vår guide hade så mycket att berätta att det blev en snabb promenad till båten. Hit åker nog många av oss flera gånger.

In i bussen och iväg mot Hallstaberget i Sollefteå. Under färden berättade Anneli vår bussguide en massa efter vägen detta är ju hennes hemtrakter. På Hallstaberget serverades middag. Mätta och belåtna anlände vi till Östersund vid 20 tiden. Tack Lars Göran för ännu en bra bussresa.

9 oktober EDE gård utanför Brunflo.

Vi träffades ute på Storsjöbygdens Golf restaurang där vi åt vedugnsbakad pizza till lunch.

Vi blev uppassade hela tiden med nya pizzor och därpå kaffe.

Sedan till dagens mål Edegård som är ett av Sveriges modernaste lantbruk. Korna går fritt och har chip där all information om dem finns. Fick guidad tur här.

11 dec Med försmak av Julen.

I år bestämde vi att vi skulle pröva en jultallrik med lite småvarmt istället för julbord. Det verkar som det var populärt eftersom vi var en stor skara som åt. Det var riktigt bra vi blev mätta och belåtna.. Länets lucia var hos oss och sjöng fantastiskt vackert. Detta har ju blivit en tradition att de besöker oss och det känns trevligt. Vi fick många lotterivinster så vi sålde flera lottringar, många fick fina vinster. Vi hälsade varandra God Jul och vandrade hemåt.

-

Östersund i februari 2019.

Monica Gustavsson
Ordf.

Märta Bäckström
Kassör

Yvonne Murén
Sekreterare

Lars Erik Laurén
Ledamot

Gun Sjödin
Ledamot

Yvonne Nilsson
Vice ordförande